



MARANATHA MARE
maart 2010

Jaargang 37 No 2
By die poskantoor as nuusblad geregistreer

GIJ DIE WEET

In het kerkelijke jaar wordt het leven van Jezus weer verteld en liturgisch opgevoerd, elk jaar opnieuw. We zijn nu weer in de lijdensstijd onderweg naar Pasen. Elk jaar herdenken wij Jezus leven en bedenken wat dit allemaal voor ons betekent. In zijn gedicht "Gij die weet" vertelt Huub Oosterhuis het verhaal van Jezus' lijden, dood en opstanding opnieuw, en vindt daarin de betekenis voor ons:

GIJ DIE WEET

Gij die weet wat in mensen omgaat
aan hoop en twijfel,
domheid, drift, plezier, onzekerheid,

Gij die ons denken peilt
en ieder woord naar waarheid schat,
en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat,

Gij toetst ons hart
en gij zijt groter dan ons hart,
op elk van ons houdt gij uw oog gericht,

en niemand, of hij heeft een naam bij u,
en niemand valt, of hij valt in uw handen,
en niemand leeft, of hij leeft naar u toe.

Maar nooit heeft iemand u gezien.
In dit heelal zijt gij onhoorbaar.
En diep in de aarde
klinkt uw stem niet. En uit de hoogte ook niet.

En niemand die de dood is ingegaan
keerde ooit terug, om ons van u te groeten.

Aan u zijn wij gehecht, naar u genoemd.
Gij alleen weet wat dat betekent.
Wij niet.

Wij gaan de wereld door met dichte ogen.
Maar soms herinneren wij ons een naam,
een oud verhaal, dat ons is doorverteld,
over een mens die vol was van uw kracht.
Jezus van Nazareth, een jodenman.

In hem zou uw genade zijn verschenen,
uw mildheid en uw trouw.
In hem zou, voorgoed,
aan het licht gekomen zijn,
hoe gij bestaat:
weerloos en zaveloos,
dienaar van mensen.

Hij was zoals wij zouden willen zijn:
een mens van god, een vriend,
een licht, een herder,
één die niet ten eigen bate heeft geleefd,
en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven.

Één die in de laatste nacht
dat hij nog leefde,
brood gebroken heeft en uitgedeeld
en heeft gezegd:
neemt, eet, dit is mijn lichaam –
zo zult gij doen, tot mijn gedachtenis.

Toen nam hij ook de beker, en hij zei:

dit is het nieuw verbond, dit is mijn bloed,
dat wordt vergoten
tot vergeving van uw zonden.
Als je uit deze beker drinkt,
denk dan aan mij.

Tot zijn gedachtenis
nemen wij daarom
dit brood, en breken het
voor elkaar;
om goed te weten
wat ons te wachten staat,
als wij leven
hem achterna.

Als gij hem hebt
gered van de dood,
God, als hij,
dood en begraven,
toch leeft bij u:

redt dan ook ons
en houdt ons in leven,
haal ook ons
door de dood heen
nu.
En maak ons nieuw
want waarom hij wel
en wij niet

wij zijn toch ook
mensen.

(Uit: Oosterhuis, H 2005. Zien soms even: Fragmenten over God. Kampen: Ten Have.)

GEMEENTENIEUWS

Op vrijdag 12 februari 2010 is **Beertje (Bep) de Bruin - van den Belt** (geboren 20 september 1948) in Harderwijk overleden. Haar dienst van Woord en Gebed voorafgaande aan haar begrafenis vond plaats op donderdag 18 februari in "Het Anker" te Harderwijk met Ds. F.A. van Velzen als voorganger. Zie verderop een korte schets over moeder Bep door onze Petro van der Kuil uitgesproken. Wij dragen Petro en Henriëtte en Henry in Nederland en Jan en Thornita in Zuid Afrika op in onze gedachten en gebeden.

Jeltje Jekel is niet helemaal in orde en krijgt heel veel onderzoek om te bepalen wat er precies aan de hand is.

De bestraling van Ellen van der Kuil is afgehandeld. Opvolg bezoek aan de oncoloog zal bepalen of er nog chemokuren nodig zullen zijn.

Bedankt

- Geachte gemeente,
Ik wil jullie allen bedanken voor de mooie bloemen die ik kreeg na de dienst. Ik heb het erg gewaardeerd.

Groeten,

Nel van Driel

- Voor de prachtige boeket bloemen die ik op zondag 21 februari van de diaconie kreeg afgeleverd door Rieneke aan huis - een leuke verrassing en leuke manier om de behandeling af te sluiten!

Ellen van der Kuil

- Aan Ernest de Jong en Blue Jeans IT Solutions voor het doneren van een 5m lange kabel tussen de projector en laptop. De afstandsbediening van de projector liet het na een aantal jaar afweten en deze oplossing van een langere kabel lost het probleem netjes op.

Ellen van der Kuil en Hanja Kettner



BEZOEK AAN DE DIERENTUIN

De gemeente wordt uitgenodigd om op zondag 14 maart, na koffie drinken in de zaal, naar de Johannesburg diertuin te gaan. Tijdens het koffiedrinken zal Charlotte zolang de kaartjes gaan kopen, dus u hoeft niet in de rij te staan bij de ingang van de diertuin.

Iedereen is van harte welkom, en definitief families met kinderen.

De kosten zijn als volgt:

Kinderen en pensionarissen	R23.00
Volwassenen	R41.00
Parkeren	R10.00
Ferry	R10.00 per persoon per dag

Als de groep groot genoeg is, worden de kosten R17.00 per persoon. De ferry is een trekker met aanhangwagen die de hele dag door de diertuin rijdt en het publiek kan overal op- en afstappen om de dieren te bekijken of gewoon èèn keer rond de diertuin rijden en niet te wandelen.

Het is de bedoeling dat iedereen zijn eigen picknick mand met lunch, kampeer stoeltjes en/of dekens meebrengen.

Graag contact opnemen met Charlotte Reinten of Wilma de Jong voor meer informatie en ook om te **laten weten als u mee gaat.**

Charlotte Reinten: 084 441 214 of charlotte@yneldo.com

Wilma de Jong: 082 376 0303 of dejong@iafrica.com

TOEKOMST VISIE VOOR MARANATHA

In de Mare van December 2009 is verslag gedaan van de strategische planningsworkshop, die op zaterdag 31 oktober 2009 (Hervormingsdag!) is gehouden. In die workshop is de visie voor de Maranatha kerk voor de komende 10 jaar geformuleerd, de zgn visie 2020.

De uitkomst van de workshop was dat de Maranatha kerk, ondanks de oorspronkelijke doelstelling om een doorgangshuis te zijn voor Nederlandse migranten naar plaatselijke kerken, nu een zelfstandig bestaansrecht heeft. En de verwachting is dat ondanks de vergrijzing, ontkerkelijking en verlies van Nederlandse taal en identiteit, dat bestaansrecht er over 10 jaar nog steeds volop zal zijn, mits de gemeente al haar beleid en middelen inzet om die visie te realiseren. Dat bestaansrecht ontleent de gemeente aan haar openheid voor andersdenkenden, prediking van een inclusieve theologie, vieringen met een vrije liturgie, haar gemeenschapszin, etc.

Die visie en uitkomst zijn op 13 december 2009 aan de gemeente voorgelegd in een gemeentevergadering. In die vergadering zijn de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de gemeente in kaart gebracht en is getoetst in hoeverre de visie realistisch is en welke prioriteiten kunnen worden gelegd. De uitkomst van de gemeentevergadering is dat de gemeente zich volledig herkent in de geformuleerde visie en zich volmondig uitgesproken heeft voor het voorstel om alle activiteiten en middelen in te zetten om die visie te realiseren.

De **visie 2020** luidt als volgt:

**De Maranatha is een Gemeente van Christus in Gauteng
geworteld in de Nederlandse reformatorische traditie
open voor andersdenkenden,**

**met ruimte voor wie elders in de protestantse traditie geen
thuis heeft**

met vrije liturgie en inclusieve theologie

**en actieve uitreiking voor een gemeenschap van
barmhartigheid en groei in geloof.**

In de beplanningsvergadering voor 2010, die op 30 januari 2010 is gehouden, is vervolgens gekeken welke programma's en middelen de gemeente al heeft en nog nodig heeft om naar die visie toe te werken. Duidelijk is dat we op de ingeslagen weg doorgaan, maar dat er extra personeel nodig is om programma's uit te werken op terreinen waar met de huidige mensen – gemeenteleden, predikant en ondersteunend personeel – onvoldoende aan gewerkt kan worden. Programma's als het aantrekken en betrekken van jeugd en jongeren, pastoraat en ouderenzorg, bereiken van zogenaamde "kerkvervreemden", een gevarieerder aanbod van samenkomsten en meertaligheid. Maar ook de inzet van moderne technologie om mensen te bereiken, coördinatie van activiteiten en een betere communicatie, beheer en verhuur van de faciliteiten.

Er wordt gedacht om het personeel van de Maranatha met twee nieuwe functies uit te breiden: pastorale ondersteuning en coördinatie. De Commissie Personeelsbezetting, die in 2009 door de kerkenraad is ingesteld om over de benodigde werkkraft van de gemeente te adviseren, is gevraagd om de beide functies (al dan niet uit te voeren in deeltijd en door een of meerdere personen) uit te werken en na overleg met FinCom (wat kunnen we ons financieel veroorloven?) in de februari vergadering van de kerkenraad in een voorstel voor te leggen.

In de eerste helft van 2010 hopen we dan de nieuwe krachten te kunnen benoemen zodat we in de tweede helft de uitvoering van de programma's nieuw leven kunnen inblazen, op weg naar de verwerkelijking van de visie 2020.

Nicolette van den Eijkel en Rob Calmer

DIE LITURGIE EN GEBRUIKE IN DIE MARANATHA KERK V.

Pase, Paasfees, Paassondag is eintlik, vir die Christelike Kerk, die belangrikste fees op die kerklike kalender. Al die vorige viering vanaf Advent en Kersfees, die begin van die kerklike jaar, is eintlik maar ter voorbereiding op en die aanloop tot die opstandigingsdag, Paassondag - die dag waarop die Here waarlik :

- Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors, Herder van Sy kudde, ons Verlosser, die EEN wat redding bring (Jesaja)
- Immanuel, God by ons (Matteus)
- “Jy is my geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My” (Markus)
- Verlosser, Christus die Here! (Lukas);
- In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ‘n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. In Hom was daar lewe, en diè lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. (Johannes)

geword het !

En, alle feeste na Paasfees, verkondig weer inderdaad die getuienis van die apostels:

“Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe, en sal julle die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God belowe het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar vèr is, vir almal wat die Here ons God na Hom toe sal roep.” (Handelinge).

Daarom vier die Christelike Kerk hierdie Opstandigingsdag, die eerste dag van die week, elke Sondag dwarsdeur die jaar, om die grootheid van God en Sy redding in Christus te verkondig en te besing: die

algehele Evangelie - die som van die Christelike geloof.

Om ons eie Paastyd-vieringe beter te verstaan, kan ons kennis neem van hoe Paasfees deur ander geloofstradisies gevier word. Sommiges begin hulle vieringe reeds drie Sondae voor die Lydenstyd, as voorbereiding vir Aswoensdag, die dag waarop die gemeente tot boetedoening en inkeer opgeroep word: “Kom met julle hele hart terug na My toe, vas, huil en treur! Skeur julle harte ... (Joël 2 : 12); en waartydens as op die kop of voorkop gestrooi word met die woorde: “Bekeer jou, glo die Evangelie, en dink daaraan dat jy stof is en tot stof sal terugkeer”. Hierdie boetedoening, verootmoediging en inkeer word dan volgehou vir die volle sewe weke tot Paassondag, in meeleving met Jesus Christus se lyding en sterwe.

Op die EERSTE Sondag van die Lydenstyd begin die diens met die intredesang of antifoon uit Psalm 91 (die verse waarmee die duiwel Jesus versoek het): “Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra sodat jy nie jou voet teen ‘n klip sal stamp nie.” Hierop volg dan dat al die liturgieë, oordenkinge en prediking op die Sondae van die Lydenstyd aangewend en bedoel word as doop-kategese sodat gelowiges hulle geloof kan hernu, en ongelowiges en bekeerlinge onderrig en voorberei word vir hulle geloofsbelydenis en doop op Paassondag.

Die Laaste Sondag van die Lydenstyd, word gevier as Palmsondag, en verwys na die palmtakke waarmee die menigte mense Jesus met sy intog in Jerusalem begroet en uitgeroep het: “Prys Hom! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! – Die Koning van Israel!” (Johannes 12). Die res van die week word Stille Week genoem en word gekenmerk deur stilte en nadenking, tot op Wit-Donderdag-aand, die aand voor Goeie Vrydag, wanneer die nagmaal / avondmaal gevier word. Hierdie nagmaalsdiens, as herdenking aan die eet van die laaste pasga toe Jesus die nagmaal ingestel het, word nie afgesluit nie - die gemeente gaan na die nagmaal, in stilte uiteen

- en word voortgesit op Goeie Vrydag in stilte en gebede en geen musiek nie, as dag van rou, boetedoening en emosionele betrokkenheid by die kruisiging. Die liturgie tussen 12h00 en 15h00 neem die vorm aan van 'n kruismeditasie met 'n Beklag Gods waarmee die gemeente die lyding en sterwe van die Here op hulle self toepas met die woorde: "... dit is nie die Jode nie, Heer Jesus, wat U kruisig, ... !", en stel hulle dus mede-verantwoordelik vir Sy dood. Hierdie emosionele inlewing word voortgesit op Stille Saterdag, die dag waarop Christus in die graf was, terwyl die gemeente steeds in boetedoening en selfkritiek verkeer, en gaan selfs voort reg deur die nag, in 'n paaswaak, in afwagting op Die Lig wat alle duisternis oorwin, vroeg op die Paassondag!

In ons hervormde tradisie gee ons gedurende die Lydenstyd, inderdaad ook aandag aan die lyding van Christus, en gebruik die oorgelewerde liturgië en tradisies, maar ons sien dit alles juis in die lig van die heil en redding wat Sy sterwe en Sy opstanding op die Dag van die Here, vir ons bring. Dus ook op al die Sondae van die Lydensweke! Maar, gedagtig aan die lyding van Christus, gebruik ons wel in ons dienste gedurende die tyd, die pers-inkleding, vermy ons onnodige vorme van uitbundigheid en versiering, en word die 'Gloria'-lofsang en 'Halleluja'-sange en -spreuke ook nie gebruik nie. Die herdenking van die instelling van die Nagmaal vier ons aan die begin van die diens op Goeie Vrydag, ook sonder versiering en bekleding, en die tafel word afgedek vir die verdere verloop van die diens, in afwagting op Paassondag. Paassondag is vir ons die hoogtepunt van God se betrokkenheid in ons lewens en ons vier dit met oorgawe, lofliedere, feestelike musiek, versiering en kerse as simbool van Die Lig van Christus wat alle duisternis oorwin!

Die volle tematiek van die Paasviering, naamlik; gedagtenis-maal (avondmaal); Jesus se lyding en dood; Sy opstanding op Paassondagoggend (met feestelike gemoed, spreke, sange, musiek en versiering); en belydenis en doop op Paassondag, kry so

onlosmaaklik saam betekenis. Die klem val dus op die onverdiende heil en redding wat God deur Jesus se dood en opstanding reeds vir ons voorsien het en dat ons dit net moet glo en aanneem, eerder as ons pogings tot verootmoediging en boetedoening om die heil en redding te probeer verdien. Dit is dus God se bemoeienis met die mensdom eerder as ons eie daade en pogings tot verdienste, wat in die Kerk verkondig en deur ons uitgeleef moet word.

Richard Steinmann (ouderling Liturgiek)



Onze moeder Bep

Bep zag voor het eerst het daglicht op 20 September 1948 en mocht saamen met haar oudere broers Gert en Henk opgroeien in Tonsel. In 1968 trouwde ze en ze mocht in 1969, 1973 en 1976 het leven schenken aan Henriëtte, Jan en Henry - drie kinderen die haar lust en haar leven waren, waarvoor ze zichzelf telkens achterstelde. In het tijdperk dat de kinderen werden geboren moest ze ook afscheid nemen van haar beide ouders. Als gezin zijn ze in 1983 geëmigreerd naar Zuid-Afrika waar ik het voorrecht had het hen te leren kennen. Helaas waren de eerste jaren in Zuid-Afrika niet helemaal gelukkig en is ze in 1989 gescheiden. Dit had als gevolg dat Bep er zelf voor moest knokken een gezin draaiende te houden in een vreemd land. Ook heeft Bep in de Nederlandse gemeenschap in Zuid-Afrika diepe sporen achtergelaten en vele vriendschappen aangehaald. Mensen die haar tot het laatst toe lief waren.

In het jaar 2000 is ze samen met Henriëtte, Henry en mij teruggekeerd naar haar lieve Harderwijk. Helaas was het gezin niet meer compleet, want Jan had besloten met zijn vrouw Thornita in Zuid-Afrika te blijven. Hoewel we duizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn en Jan en Thornita erg missen, voelen we ons in geest sterk met hen verbonden.

Terug in Nederland had mama snel een nieuwe baan gevonden bij juwelier Schaftenaar. Maar het zat allemaal niet mee, want eind 2000 kwam de diagnose auto-immune hepatitis. Een leverziekte waardoor ze werd afgekeurd. Als ze maar niet teveel tegelijk deed en met de juiste medicijnen, kon ze het aardig volhouden.

In 2004 sloeg het noodlot opnieuw toe toen de diagnose borstkanker werd gesteld. Weer een klap, maar ze heeft met goede moed de bestralingen en de chemokuren ondergaan. De kanker werd overwonnen. Vorig jaar zomer na 5 jaarlijkse controles werd ze "schoon" verklaard.

Er waren zelfs nog grote plannen (verhuizen, vakantie in Zuid Afrika) maar helaas die konden geen doorgang vinden want na veel pijn in haar benen werd ze in september in het ziekenhuis opgenomen om daar te horen dat de kanker niet alleen terug was, maar dat er ook niets meer aan te doen was. Een sterke vrouw die haar leven lang voor zichzelf en haar kinderen had geknokt, berustte in het feit dat ze niet meer beter zou worden. Ze had er vrede mee en verlangde ernaar naar Huis te gaan, naar haar Hemelse Vader.

In de laatste jaren hier in Nederland heeft ze weer veel vriendschappen opgebouwd en is ze door haar eigen familie en schoonfamilie weer binnengehaald alsof ze nooit weg was geweest. Deze vriendschappen hebben heel veel voor haar betekend en daarvoor willen wij als kinderen jullie heel hartelijk danken. De steun die wij van iedereen mochten en nog steeds ontvangen is fantastisch en zeer hartverwarmend.

Er is een groep mensen die wij uit het diepst van ons hart willen

bedanken. De artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers van de afdeling Jasmijn op Sonnevanck. De laatste 4 maanden dat mama bij ons op aarde was, is ze niets te kort gekomen en dat door de liefdevolle verzorging die ze dag en nacht bij Jasmijn kreeg. Woorden schieten ons tekort om jullie te bedanken. Jullie zijn een fantastische groep mensen.

Ome Gert, Tante Jannie, Ome Henk en Tante Aartje bedankt voor jullie steun, jullie vele bezoeken en voor al jullie hulp. Ome Hans en Tante Gré ook hartelijk dank voor alle ondersteuning die we van jullie mochten en mogen ontvangen.

Hartelijk dank aan iedereen (familie, vrienden en gemeenteleden) die haar zo trouw hebben bezocht en haar zoveel kaarten hebben gestuurd - zowel in het ziekenhuis als op Sonnevanck. Het was haar tot grote troost te weten dat er zoveel mensen biddend om haar en haar kinderen heen stonden en staan.

Graag bedanken wij ook ds. Frans van Velzen, organist Luuk Bruinink en koster Cees Heij om vandaag een dag te maken welke we niet snel zullen vergeten. Ook Mark Sepers van Monuta bedankt voor al je hulp en ondersteuning bij de voorbereidingen.

Lieve moeder Bep je leven hier op aarde was te kort. Bedankt voor wie je was en wat je voor ons betekend hebt.

Rust zacht.

Petro van der Kuil



STUDIEFONDS

Het Comité van het Studie Fonds is op Zondag 14 Februari bij elkaar gekomen om plannen te maken voor 2010. Wij vragen u om de volgende datums in uw agenda's vast te zetten. U komt toch ook als er iets gezelligs gedaan wordt boven in de zaal? En vertel het even rond aan uw familie en vrienden en kom met z'n allen – dan wordt het zeker een gezellige dag!

Zondag 11 April Na de koffie een Muziek Quiz voor jong en oud. Een donatie voor het fonds is welkom maar niet verplichtend. Begin alvast maar te luisteren naar de muziek van vandaag want daarover worden ook vragen gevraagd. En natuurlijk voor de ouderen iets van vroeger.

Zaterdag 15 Mei een Winter Mode Show. Dit keer een beetje anders. Als u denkt dat u een model kunt zijn en u weet van een Boetiek die gewillige zal zijn om u 4 uitrustingen te lenen voor die Zaterdag ochtend – spreek even met mij. Een representatie van de boetiek in kwestie is welkom. Jonge en oudere modellen welkom. OF heeft u uzelf pas in het nieuw gestoken en wil het graag laten zien? Dat mag ook!

Tafels zijn beschikbaar zoals laatst. Kaartjes deze keer R60 per person. Een stevige Loterij wordt gepland. Élégance – wij proberen het weer.

Dien Verstappen

Mijn Bijbel en Ik

Wij reizen te zamen,
mijn Bijbel en ik,
Bij zucht en bij zegen,
door dun en door dik;
En wijst 's levens weerglas
op storm of op kalm,
Uw vriendschap houdt stand,
o mijn Lamp en mijn Psalm.

Wie zal ons dan scheiden,
mijn Bijbel en mij?
Welk isme of nieuw licht,
of ook wetenschap, gij?
Gij schaduw voor wezen,
gij steenen voor brood,
Ge ontrooft mij Gods licht
niet in nood en in dood

Neen, dierbare Bijbel,
die 't Licht openbaart,
Verdrijf alle dwaling,
o 's Geestes scherp zwaard;
Tot 't laatst van mijn tocht,
tot mijn eind'lijken snik -
Wij reizen te zamen,
mijn Bijbel en ik!

Dienstrooster Maart 2010			
	7 maart	14 maart koffiedrinken	21 maart
1	R Calmer	F Goede	HR Kettner
2	KJ Leeuw	P de Haas	J Smit
3	R Boer	T Morgenrood	W Strydom
4	M Letterie	D Kruger	R Appel
5	HR Kettner	E Goede	J Pol
begroeting	V Vernede	W Kruger	D Verstappen
bloemen	M van Zee	W Mandelstam	D Smit
koffie		C Koning F Smal	
	28 maart	2 april	
1	F vd Kuil	N vd Eijkel	
2	E de Jong	D Verstappen	
3	J de Jong	R Boer	
4	S Steen	M Letterie	
5	K Strydom	I Pol	
6		W Strydom	
7		HR Kettner	
begroeting	M Letterie	V Vernede	
bloemen	E vd Kuil	Geen bloemen	

Verjaardagkalender Maart 2010		
maandag 1 maart 2010	Joke de Jong	011 868 3641
dinsdag 2 maart 2010	Gitta Leeuw	011 918 3935
zondag 7 maart 2010	Aad vd Kuil	011 792 1145
zondag 7 maart 2010	Leana Venter	011 867 4629
dinsdag 9 maart 2010	Carla Goede	011 476 6335
zondag 14 maart 2010	Anja Oosthuizen	011 791 7414
woensdag 17 maart 2010	Jan Willem Hoorweg	082 557 0047
zaterdag 20 maart 2010	Klaas Jan Leeuw	012 661 2247
maandag 22 maart 2010	Marco Bianchi	011 948 9413
maandag 22 maart 2010	Fred Goede	082 651 3643
maandag 22 maart 2010	Riek Gooyer	011 477 8394
dinsdag 23 maart 2010	Leo Gaymans	011 608 2088
zaterdag 27 maart 2010	Jacobus Bakkers	011 902 3965
zaterdag 27 maart 2010	Theo van den Berg	011 463 5632
maandag 29 maart 2010	Riek Vink	011 954 1123
woensdag 31 maart 2010	Andre le Roux	011 462 7706

Zalen te Huur

De grote zaal Philadelphia is beschikbaar voor huur door lidmaten en niet-lidmaten, voor een receptie of vergadering of voor een vereniging waar u lid van bent. Voor meer informatie neem contact op met het kerkkantoor op Dinsdagochtend vanaf 9 tot 13 uur bij 011 726 1409.

Agenda Maart 2010		
maandag 1	10h00	Bijbelstudie - ouderen in Noorde
dinsdag 2	9h00 - 13h00	Kerkkantoor
zondag 7 Lijdenszondag 3	10h00 11h00	Eredienst Ds L Pienaar Eredienstcommissie vergadering
dinsdag 9	9h00 - 13h00	Kerkkantoor
donderdag 11	17h30	FINCOM
zondag 14 Lijdenszondag 4	9h45 10h00 11h00	Vorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer Koffiedrinken gevolgd door familie picknick bij Johannesburg dierentuin
dinsdag 16	9h00 - 13h00	Kerkkantoor
donderdag 18	10h00	KOFFIECLUB
donderdag 18	19h30	Bijbelstudie Noorde - Rieneke
zondag 21 Lijdenszondag 5	9h45 10h00 11h00	Vorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer Diaconievergadering
dinsdag 23	9h00 - 13h00	Kerkkantoor
zondag 28 Lijdenszondag 6	9h45 10h00 11h00	Vorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer Gemeentevergadering
Goede Vrijdag 2 April Avondmaal	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer

MARANATHA KERK	
Straatadres _____	Eton Weg 4 Parktown 2194
Postadres	Nederlandsprekende Gemeente Posbus 84552 Greenside 2034
Erediensten	Zondagmorgen 10h00
Predikante	Ds Yolanda Dreyer Tel: 012 347 3126 Mobiel: 082 893 2104 yolanda.dreyer@vodamail.co.za
Kerkkantoor	Dinsdag ochtend: 09h00 - 13h00 Arma Blaauwhof Tel: 011 726 1409 nlgemeente@mweb.co.za
Scriba Scriba Registratie	Ellen van der Kuil vdkuil@iafrica.com Hanja Kettner hanja.kettner@vodamail.co.za
Kassier	Marco van Wieringen
Koster	Aad van der Kuil Tel: 011 792 1145
Organist	Richard Steinmann Tel: 011 234 5857
Redactrice	Ellen van der Kuil Tel: 011 478 1082 Mobiel: 083 626 3272 vdkuil@iafrica.com